

Vraag het aan Morya



Leef met een openheid

“Leef niet als een gesloten iemand die alleen maar probeert te zien wat haalbaar is. Er zijn zaken die vandaag niet haalbaar zijn, maar straks worden ze haalbaar.

Leef met een openheid en probeer te aanvaarden dat jouw leven in gelijk welke richting kan ontplooiën. Stel geen grenzen aan jouw kennen. Denk ook niet te veel van: ‘ja, het moet zo en zo en zo zijn’, terwijl je gaat becijferen voor jezelf wat het allemaal moet worden, doe dat niet.

Probeer te leven vanuit je hart, vanuit de liefde van je hart en je zal zien wat die liefde jou brengt.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 10: ‘De eeuwige wetten herontdekt’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 123

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



